

I KÖKET

Mamman sitter vid bordet och skriver.

Dottern kommer in, slänger väskan på bordet och sjunker ner på stolen.

Mamman:

Gick det bra på träningen idag?

Dottern:

Jag fick ta bussen hem själv. Alla andra blev hämtade. Varför har vi ingen bil?

Mamman:

Du vet att vi inte har råd.

Mamman suckar. Dottern lägger ner huvudet på bordet.

Dottern:

Jag hatar mitt liv.

Mamman:

Har det gått bra i skolan idag?

Dottern:

Vi fick tillbaka provet. Jag var 1 poäng från VG.

Mamman:

Men det var ju jättebra. Är du inte glad?

Dottern:

Om du hade hjälpt mig att plugga skulle jag kanske ha fått VG. Eller MVG. Du lovade ju.

Mamman suckar.

Mamman:

Jag är ledsen att jag blev tvungen att jobba över kvällen före provet.

Dottern:

Du jobbar ju jämt. Du är aldrig hemma.

Jag är ashungrig. Finns det nån mat?

Mamman:

Det blir korv och makaroner. Vi kan hjälpas åt att laga middag – alldeles strax. Jag ska bara göra klart det här. Du kan väl sätta på vatten så länge.

Dottern reser sig.

Dottern:

Du har aldrig tid med nånting. Jag är den enda i min klass som inte har en mamma som lagar mat.

Mamman:

Men lilla gumman ... Jag har ju ett jobb att sköta. Om jag tjänar pengar kan vi spara och unna oss nåt roligt för pengarna.

Dottern går iväg med arga steg, men stannar och kommer tillbaka.

Dottern:

Jag vet nåt som skulle göra mig glad.

Mamman:

Ja?

Dottern:

Jag har sett en tröja i en affär i centrum. Så himla snygg! Och den kostar bara 2 000 kr.

Mamman suckar.

Dottern:

Linda sa att hon kanske skulle få en sån ...