

Hatshepsut

(1507 – 1457 f. Kr.)

Hatshepsut var en kvinnlig farao i Egypten för 3 500 år sedan.

Hon styrde landet i drygt tjugo år och hon lät avbilda sig likadant som de manliga faraonerna, med lösskägg, kilt och krona, och med bar överkropp.

Hatshepsut var en av de flitigaste faraonerna när det gällde att uppföra nya byggnader. Hon lät bygga många tempel och monument, och handeln blomstrade i Egypten under hennes tid.

” ... jag tänker på vad folket kommer att säga – de som ser mina monument i de år som komma skall, och som kommer tala om det jag utfört.”

Så lyder inskriptionen på en obelisk som Hatshepsut lät uppföra strax innan hon dog. Efter hennes död blev hennes styvson farao, och han lät radera ut nästan allt som hade med Hatshepsuts namn att göra.

Länge visste man inte ens att det hade funnits en kvinnlig farao.

Hatshepsut var mamma till en dotter, Neferure.

Hillary Rodham Clinton

(Född 1947)

Hillary Clinton är en politisk pionjär som banat väg för andra kvinnor. Ett av hennes mest berömda citat är:

”Mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter, och kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Låt oss inte glömma att bland de rättigheterna finns rätten att tala fritt – och rätten att bli hörd.”

Hon ställde upp som demokratiska partiets kandidat i presidentvalet 2016 och hoppades bli USAs första kvinnliga president. Hon fick flest röster, men förlorade ändå mot Donald Trump.

Hillary är utbildad jurist och har pekats ut som en av landets hundra mest inflytelserika advokater. Hon är gift med förre presidenten Bill Clinton och var utrikesminister under Barack Obama.

Hela sitt liv har Hillary slagits för rätten att vara kvinna på egna villkor. När hon valde att behålla sitt flicknamn Rodham blev hon kritiserad för att inte vara en riktig kvinna, och det ansågs stötande att hon gjorde egen karriär som jurist i stället för att vara hemma och stötta sin man, Bill.

Med udden riktad mot de värderingarna sa hon: "Om jag vill skapa rubriker så ändrar jag bara min frisyra."

Hillary är mamma till dottern Chelsea.

Jeanne d'Arc

(1412 – 1431)

Tänk dig en tonårstjej som går till kungen och kräver att få en armé så att hon kan befria landet. Och hon får sina soldater och gör vad hon har lovat.

Det hände i Frankrike på 1400-talet. Där levde Jeanne, som var en bondflicka utan utbildning. Hon kunde varken läsa eller skriva. När hon var tolv år började hon höra röster från helgon som uppmanade henne att rädda Frankrike, som då var ockuperat av engelsmännen.

När Jeanne var 17 år utsågs hon till överbefälhavare för den franska armén. Hon lyckades driva bort engelsmännen, och då övertalade den franske kungen henne att leda en ny armé som skulle befria Paris. Jeanne blev tillfångatagen, och engelsmännen dömde henne till döden för häxkonster och trolldom. Hon brändes på bål 1431.

Då var hon 19 år gammal.

Efter sin död blev hon helgonförklarad.

Idag är hon Frankrikes nationalhelgon. Hon har blivit en hjältinna som står för nationell frihet och nationell styrka.

Lilian Bland

1878 – 1971

Lilian Bland är känd som den första kvinnan som ritade, byggde och flög sitt eget motorflygplan. Det var 1910 som planet lyfte från en äng på Irland. Lilian hade döpt sitt plan till Mayfly (som i "It may fly") och styrspaken var ett cykelstyre. Inspiration till flygplansbygget fick hon bl a av fåglar hon hade fotograferat. Hon hade köpt en motor till planet, men ville inte vänta på att bensintanken skulle bli klar, så tanken var gjord av en whiskyflaska och hade en döv fasters hörlur som bränsleslang.

Lilian Bland var en entreprenör som bröt mot många av tidens normer. Hon bar långbyxor, hon rökte och gjorde sig ett namn som journalist och fotograf. Hon hade planer på att börja tillverka flygplan, men övertalades av sin far att lämna flygbranschen mot att hon fick en egen bil.

Det blev inga fler flygplan för Lilian Bland. Istället emigrerade hon till Kanada med sin man och började bygga båtar. På äldre dar återvände hon till England.

"Hur som helst hade jag motbevisat alla som hade sagt att en kvinna inte kunde bygga ett flygplan, och det var enormt tillfredsställande för mig."

Lilian Bland var mamma till en dotter.

Lina Länsberg

Född 1982

När Lina Länsberg var ung och växte upp i Karlstad blev hon utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp. Hon kände sig ofta rädd och utsatt. Idag vill hon lära unga tjejer att slåss.

– Jag vet att jag kan skada en man om jag skulle behöva, har hon sagt. Jag vill att alla tjejer ska få ha den känslan.

Lina Länsberg är en känd thaiboxare. Hon började med kampsport när hon var 20 och har tagit flera VM-guld i thaiboxning. Hon har fått smeknamn som Nam Deng – Rött vatten, dvs blod – och Armbågsdrottningen. Hon har gått från thaiboxning till MMA, mixed martial arts, och 2016 blev hon den första svenska kvinnan i UFC, Ultimate Fighting Championship, en organisation där de topprankade kampsportstjärnorna tävlar.

Kampsporten har förändrat hennes självbild. Därför vill hon slussa in fler tjejer i kampsporten och hjälpa dem att bli tryggare i sig själva och i samhället.

– Jag har ofta funderat på vad det gjort för skillnad i mitt liv om jag fått lära mig som liten att min kropp är ett vapen och att jag inte är ett offer. Det är en jätteviktig infallsvinkel som flickor skulle ha nytta av, har hon sagt.

” Tjejer ska kunna vara ute på natten utan att vara rädda och kallas ’Jävla horor’. Vad är det för fel på män?”

Linnéa Claeson

(Född 1992)

Linnéa Claeson är en framgångsrik svensk handbollsspelare. Hon har också gjort sig känd för Instagramkontot Assholesonline, där hon synliggör sexuella trakasserier och näthat och svarar på kränkningar med humor. Linnéa upplevde själv de första sexuella trakasserierna på nätet redan som tioåring. Sedan hon blev en känd handbollsstjärna har det bara blivit värre, med raggförslag, sexinviter, penisbilder och kommentarer om hennes kropp.

På Instagramkontot visar Linnéa upp skärmdumpar på de sextrakasserier hon får. Hon försöker bemöta dem med humor.

”Jag vill visa att det är jag som bestämmer. De bär skulden och jag ska inte skämmas.”

Linnéa blir utsatt för mycket hot, men fortsätter ändå. I mars 2017 blev hon inbjuden till regeringen för att delta i ett seminarium om hur man förebygger och bekämpar mäns våld mot kvinnor.

”Jag är feminist, jag jobbar för jämställdhet och jag älskar män, precis så som jag älskar människor. ALLA män är välkomna att vara med och arbeta för människors lika värde och en jämställd värld.”

Vid sidan av handbollen studerar hon juridik på universitetet.

Madeline Stuart

(Född 1996)

Madeline Stuart är en australiensisk fotomodell och klädskapare. Världens mest berömda modell med Downs syndrom, har hon kallats. Det var när Madeline var på en modevisning i hemstaden Brisbane tillsammans med sin mamma som hon bestämde sig för att bli modell. "Mum me model", sa hon till sin mamma. Madeline fick kämpa – hon var ganska överviktig och hade en hjärtsjukdom. Med stöd av mamman blev hennes dröm verklighet. Mamma la ut några foton på Facebook och sedan gick det fort.

Idag har Madeline visat kläder i stora internationella modetidningar, varit modell under modeveckan i New York två gånger och startat ett eget klädmärke: 21 Reasons Why.

Madelines mamma reser med henne överallt. Mamman säger:
– Jag är så stolt över henne men det har jag alltid varit. Hon är en fenomenal ung kvinna, det finns inget som hon är rädd för att prova. Samtidigt handlar det ju inte bara om modellande utan om att riva murar och göra människor med funktionsnedsättning mer synliga. Madeline har en halv miljon följare på sociala medier. På sin Facebooksida skriver hon:

"Jag är modell. Jag hoppas att jag genom modellandet kan förändra samhällets syn på människor med funktionsvariationer. Att synas är att skapa medvetenhet, acceptans och inkluderande."

Malala Yousafzai

(Född 1997)

Malala var 14 år när hon en vanlig tisdag var på väg hem från skolan. Bussen stoppades av beväpnade talibaner och en man klev på och frågade: Vem är Malala? Sedan riktade han en pistol mot hennes huvud och sköt tre gånger.

Malala växte upp i Swatdalen i nordöstra Pakistan, där talibanerna förbjöd flickor att gå i skolan och brände ner flickskolor. Redan som 11-åring hade hon börjat blogga om flickors rätt till utbildning.

Talibanerna förklarade att hon straffades för att hon vägrade följa förbudet att gå i skolan. Hon fördes från vårdcentral till vårdcentral med livshotande skador, innan hon flögs till England. Få trodde att hon skulle överleva.

Men Malala klarade sig och har fortsatt att arbeta för alla barns rätt till utbildning.

***”Ett barn, en lärare, en penna
kan förändra världen,”***

är ett av hennes många citat som blivit världsberömda.

I oktober 2014 tilldelades Malala Nobels Fredspris, som den yngsta pristagaren någonsin (17 år).

Malalai Joya

(Född 1979)

Malalai Joya har kallats Afghanistans modigaste kvinna.

Som 20-åring drev hon en underjordisk skola för flickor i ett Afghanistan styrt av talibaner, och hon var med om att starta en organisation för kvinnors rättigheter.

En dag ställde hon sig upp på ett politiskt möte och sa att de afghanska krigsherrarna borde ställas inför rätta för sitt våld – ett tal som spreds över hela världen – och sedan dess lever hon under ständigt mordhot.

2005 valdes hon in i parlamentet som den yngsta ledamoten i Afghanistan. Men två år senare utestlöts hon sedan hon anklagat de andra ledamöterna för krigsbrott.

Malalai har numera ständig livvakt och sover bara ett par nätter på varje ställe. Hon har överlevt fem mordförsök. Själv säger hon:

”De vill döda mig men de kan inte döda min röst, för den är alla afghanska kvinnors röst. Man kan klippa bort blommorna, men man kan inte hindra vårens ankomst.”

Idag reser Malalai runt i världen och pratar om situationen i Afghanistan.

Malena Ernman

(Född 1970)

Malena är en framgångsrik operasångerska som använt sitt kändisskap till att skapa opinion för tolerans och mot rasism. Hon är internationellt erkänd och har uppträtt på stora scener i Berlin, Wien och Amsterdam.

2009 vann hon Melodifestivalen med bidraget "La Voix" och hon sjöng vid bröllopskonserten för kronprinsessan Victoria och Daniel.

Hon använder sig av sin framträdande plats för att säga vad hon tycker. På twitter har hon propagerat för flyktingar och mot främlingsfientlighet.

"Vi har visst råd att hjälpa varandra",

skrev hon i en debattartikel, där hon berättade att hon växte upp med föräldrar som öppnade sitt hem för flyktingar och papperslösa. Hon betonade att vårt välstånd till stor del skapats av naturtillgångar och arbetskraft från mindre lyckosamma delar av världen och att vi därför har en moralisk skyldighet att öppna våra gränser för flyktingarna.

Malena är mamma till två döttrar.

Manal al-Sharif

Född 1979

En majdag 2011 bestämde sig Manal Al-Sharif för att göra något förbjudet. Hon skulle köra bil i Saudiarabien fast hon var kvinna. Körkort hade hon och bil hade hon, men problemet var att det var olagligt för kvinnor att köra bil i landet. Hon tänkte att om hon lade upp en film på nätet med en kvinnlig bilförare, så skulle alla förstå att det inte var något farligt. Så hon gjorde det – och tog med sig en kvinnlig vän som filmade. ”Det kändes som om jag körde för alla saudiska kvinnor, och på sätt och vis gjorde jag det”, har hon berättat.

Filmen lades upp på Facebook och fick mer än 700 000 visningar på en dag. Manal Al-Sharif fick tillbringa nio dagar i fängelse.

Men kampen fortsatte med kampanjen Women2Drive. Manal ser rätten för kvinnor att köra bil som en nyckel till självständighet. Och hösten 2017 har den saudiske kungen gett med sig och tänker nu tillåta kvinnliga bilförare.

Manal är även mot slöjan. ”Jag har fått lära mig att täcka ansiktet för att förnöja Gud, men om man döljer en kvinnas ansikte blir hon osynlig. Hon förlorar sin identitet.”

Idag lever hon i Sydney, Australien. Hon är omgift och mamma till ytterligare en son. Men hennes äldste son är kvar i Saudiarabien. Honom får hon bara träffa två, tre gånger om året.

***”Saudiarabien kommer aldrig att bli detsamma.
Regnet börjar alltid med en ensam liten droppe.”***