

Kvinnliga poeter

Siv Andersson f 1957

- Kallar sig Sveriges mest okända och mest lästa poet. Hennes dikter trycks ofta som vykort. Hon skriver på familjeliv.se, är mamma till två vuxna döttrar, varav den äldsta blev mördad vid 18 års ålder.

Siv Arb 1931 – 2015

- Växte upp på barnhem och hos äldre släktingar. Översatte även Sylvia Plaths dikter. Mamma till en dotter.

Birgitta Boucht f 1940

- Finlandssvensk författare.

Karin Boye 1900 – 1941

- Mest känd för dikten "Ja visst gör det ont när knoppar brister" och för romanen "Kallocalin". Ville "leva rak", som hon sa och visade öppet sin bi/homosexualitet efter ett besök i Berlin och levde därefter öppet tillsammans med sin kvinnliga partner trots att homosexualitet var ett brott på den tiden (1930-talet). Tog sitt liv genom en överdos av sömnmedel 1941.

Anna-Lisa Bäckman f 1941

- Finlandssvensk författare och journalist bosatt i Sverige. Aktiv inom kvinnorörelsen sedan början på 1970-talet.

Åsa Ericsson f 1981

- Bosatt i USA. Fick stor uppmärksamhet vid debuten med "Oskyld" som 18-åring.

Barbro Hörberg 1932 – 1976

- Singer-songwriter-vissångerska. Dog i cancer 1976.

Silvana Imam f 1986

- Rappare. Mamma från Litauen, pappa från Syrien. Grammis som Årets artist 2015.

Mara Lee f 1972

- Poet och författare som gett ut flera uppmärksammade diktsamlingar och romaner.

Anna Maria Lenngren 1754 – 1817

- Akademikerdotter från Uppsala. Publicerade främst sina texter anonymt i Stockholms-Posten. Anses som en mästare på satir och parodi med sin skarpa,

Kvinnliga poeter

ironiska penna. Det ämne som anses ligga henne varmast om hjärtat är den intellektuella kvinnans omöjliga situation. Som i dikten "Några ord till min k dotter i fall jag hade någon" som publicerades 1798. Ironi eller hennes egen mening? Hon dog barnlös, hade en fosterdotter.

Bodil Malmsten 1944 – 2016

- "Spänn fast bältet fågelamma" är ur diktsamlingen "Nefertiti i Berlin". Där skriver Bodil Malmsten om en resa med sin snart vuxna dotter. Ett lån av tid att spendera med sin dotter, som hon älskar, men måste släppa fri ut i vuxenvärlden. Hon speglar relationen till dottern, den gränslösa kärleken till dottern, i Nefertiti och hennes älsklingsdotter.

Carita Nyström f 1940

- Finlandssvensk författare.

Lotta Olsson f 1973

- Skriver både barn- och vuxenlitteratur.

Suzanne Osten/Margareta Garpe f 1944

- Båda dramatiker och regissörer. "Vi måste höja våra röster" är en feministisk kampsång som finns med på skivan Sång om kvinnor från 1972.

Dorothy Parker 1893 – 1967

- Amerikansk poet. Blev känd för sina korta, elakt roliga dikter. Bara på 1920-talet publicerade hon runt 300 verser i olika tidningar.

Sylvia Plath 1932 – 1963

- Amerikansk poet bosatt i Storbritannien. Mest känd för romanen "Glaskupan". Tog sitt liv i februari 1963. I diktsamlingen "Ariel", som kom ut efter hennes död, finns de sista dikterna hon skrev. Plath har själv sagt: "Dessa mina nya dikter har en sak gemensamt. De skrevs alla omkring klockan fyra på morgonen – den där lugna, blå nästan eviga timmen [...] de skrevs för örat, inte för ögat: det är dikter som skrevs högt." Hon skrev på morgonen, medan barnen – en dotter och en son – sov. En av dikterna är "Morgonsång" där vi har med början och slutet, den beskriver en mamma som går upp på natten till sitt barn. Redan i inledningen liknar hon barnets födelse vid att dra upp en klocka, dvs det har sitt eget livsspann, det påbörjar sin egen livsresa, har sin egen oberoende röst.

Agneta Pleijel f 1940

Kvinnliga poeter

- Svensk författare, fil lic i litteraturhistoria.

Poeter.se

- Webbplats där du kan bli medlem och publicera din poesi. Start 2003.

Anne Sexton 1928 – 1974

- Amerikansk poet. Började skriva sent – det var hennes psykiater som uppmuntrade henne till det efter ett självmorsförsök. Hennes dikter har kallats "privata" - nakna och ocensurerade skildringar av tabubelagda ämnen som kvinnlig sexualitet, mens, droger, psykisk sjukdom, utomäktenskapliga förbindelser och abort. Hon tar även upp teman som moderskap, kvinnoroller och den dödslängtan hon slogs mot under hela livet. Kämpade mot depression och tog sitt liv genom kolmonoxidförgiftning instängd i garaget.

Warsan Shire f 1988

- Brittisk poet född i Kenya av somaliska föräldrar, idag bosatt i San Francisco. Citeras av Beyoncé på albumet "Lemonade".

Ingrid Sjöstrand f 1922

- Svensk författare som skrivit för både barn, ungdomar och vuxna. Engagerad i samhällsdebatten, bl a fredsfrågan och kvinnofrågor. Hon var med och startade Kvinnokamp för fred 1979. Hennes dikter framfördes bl a vid demonstrationer mot kärnkraft och fredsmarscher under 1970-talet – "bruksdikter".

Edith Södergran 1892 – 1923

- Finlandssvensk poet. Fick diagnosen tbc vid 16 års ålder. Mest kända dikt: "Dagen svalnar". Hennes pappa dog när hon var 15 och hon levde med sin mamma livet ut.

Märta Tikkanen f 1935

- Finlandssvensk författare. Skrev om relationen till alkoholiserade maken Henrik i "Århundradets kärlekssaga". Återkommande tema är det svåra samlivet mellan man och kvinna.

Sonja Åkesson 1926 – 1977

- Har kallats "folkhemspoet", avskalat språk i skildringar av vardagen. Hennes mest kända dikt är nog "Vara vit mans slav" från 1963. Det väckte stort uppseende under hemmafruarnas tid, med sitt jämställdhetstema och om kvinnans underordning.